

Opnieuw naar de kerk...

Weken-, ja maandenlang, werd ons gezegd “Blijf in uw kot”. Nu kunnen we zeggen “**Kom uit uw kot, naar het huis van God**”. Inderdaad, vanaf 14 juni mogen we als gelovige gemeenschap opnieuw samenkomen op zondag om ons geloof te vieren in onze Sint Pancratiuskerk. We hebben er lang moeten op wachten, maar nu kunnen we opnieuw naar de kerk !

Nochtans zal het er in een eerste fase in onze kerk niet aan toe gaan zoals vóór de lockdown. We zullen een aantal maatregelen moeten respecteren zodat onze vieringen veilig zijn voor iedereen die er aan deelneemt. Op die manier kunnen we ook ontspannen vieren.

Tijdelijk zullen we een aantal gewoonten moeten afleren en andere gewoonten aanleren.

De uren van de vieringen blijven dezelfde als vroeger : 8 uur, 9.45 uur (in Millegem) en 11 uur.

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste tijdelijke veiligheidsmaatregelen in onze parochiekerk. Mits kleine aanpassingen gelden ze ook voor de kerk in Millegem.

Het **aantal aanwezigen** in onze vieringen is beperkt tot maximaal 50 personen.

In en rond onze kerk wordt gevraagd om een **onderlinge afstand van 1,5 m** te bewaren.

Wanneer je koorts hebt of vaak moet hoesten of niezen, consulteer dan je huisarts en kom nog niet naar de kerk.

Aan de ingang van de kerk staat ontsmettingsalcohol om je **handen te ontsmetten**. Daarom ook de oproep om zeker **tijdig** naar de viering te komen zodat er geen wachtrijen ontstaan.

Indien je je veiliger voelt met een **mondmasker**, draag dit dan gerust.

In de kerk zijn **niet alle stoelen bruikbaar**. We zorgen er voor dat mensen in de kerk elkaar zo weinig mogelijk moeten passeren of kruisen. **Stewards** zullen je daarom begeleiden naar die stoelen waar jij, al of niet samen met iemand van je gezin, kan plaatsnemen. Je zal dus even niet op je vertrouwde stoel, op je vertrouwde plaats kunnen gaan zitten. Maar dit is voorlopig !

Tijdens de vieringen geven we elkaar bij het bidden van het Onze Vader en bij de vredeswens **geen handen**. We geven elkaar een ander teken van vrede.

Voor de **communie** gaan we niet naar voor. Wie wil communiceren blijft aan zijn of haar stoel staan en de voorganger (met mondmasker) komt naar je toe met de communie.

Er is geen **omhaling** met mandjes. Wel vragen we je om bij het verlaten van de kerk, je bijdrage te deponeren in mandjes bij de uitgang.

Bij het **verlaten van de kerk** vertrekken eerst de mensen die op de achterste rijen zitten. Als je nog wat wil blijven zitten of een kaarsje branden, dan kan dat gerust.

Na de viering kunnen we buiten, voor de kerk, **bijbabbelen**. We hebben elkaar immers geruime tijd niet gezien. Maar laten we ook hier ons gezond verstand gebruiken en zeker de 1,5 m afstand bewaren. Blijf daarom niet te dicht bij het portaal staan, maar maak gebruik van het kerkplein of het grasveld.

We kijken er naar uit om op een veilige manier samen te komen rond de Heer, om te bidden en te vieren en om elkaar terug te zien !!!

De plaatselijke kerngroep