



Beste mensen,
Wanneer iemand de draad van z'n leven kwijt is geraakt en elk houvast verloren, dan ervaart hij een woestijnervaring. Wanneer iemand die eenzaamheid van een woestijn bewust opzoekt, zich afzondert, zich leegmaakt om alleen met z'n diepste zelf en bij de zin van het leven bezig te zijn, beleeft men ook een woestijnervaring. Zo is Jezus vandaag de woestijn ingetrokken. Hij zal door de duivel, door het kwade, op de proef worden gesteld. Hij heeft niet aan het

kwade toegegeven. Niemand weet wat Jezus precies is overkomen in de woestijn, hij was helemaal alleen. Matteüs z'n verslag moeten we lezen als een voorbeeldverhaal. Het vertelt over de kern van onze drie menselijke verlangens.

1. We verlangen ernaar iets te hebben; voedsel, onderdak en veiligheid.
 2. We verlangen iemand te hebben; iemand om graag te zien, een vriend een partner.
 3. We verlangen iemand te zijn; erkenning en waardering van mensen te ervaren
- Als je met die drie verlangens in een goed evenwicht aan de slag gaat zal dat bijdragen tot een vruchtbaar en gelukkig leven.

Die drie verlangens kunnen echter sterke beproevingen worden als we niet attent zijn. Zo kan een mens bezeten raken door hebzucht, vooral naar geld want dan kan je alles kopen toch, bezeten door bezit? Of je kan vriendschap en liefde willen afdwingen omdat je eer op het spel staat... Of je voelt je beter en slimmer dan de anderen, je zou een grote leider kunnen zijn een heerser met naam? In dit verhaal zal Jezus overeind blijven, hij stuurt de duivel wandelen "ga weg satan." Duivel of niet, we ervaren vaak hoe moeilijk het is om enkel voor het goede te kiezen.

Een oude Cherokee indiaan nam z'n kleinkind op de schoot en vertelde: diep in mij zijn twee wolven aan het vechten, de ene is woede, hebzucht trots en leugen, de andere wolf is vreugde, liefde, vriendelijkheid en waarheid. Ook in jou, en in elke mens, woedt die strijd tussen die twee wolven. De kleinzoon denkt na en vraagt dan: "Welke van die twee wolven zal overwinnen?"

De oude indiaan glimlacht en antwoordt: "Degene die je te eten geeft!"

Laten we elkaar toewensen dat we ons durven keren naar de hoogte en diepte van ons leven. Laten we bidden dat we in de leegte en stilte van de woestijn de vreugde mogen kennen. De vreugde die ons doet zeggen: ik heb in deze 40 dagen tijd iets van God mogen ervaren!

Dan beste mensen zijn we op de goede weg naar de vreugde van Pasen. Het weze zo, veertig vasten dagenlang ... en daarna ...