

Kerstmis, vrede om te geven...

Op de laatste zondag van het voorbije kerkelijk jaar vierden we het feest van Christus Koning. Wat bleef beklijven is dat het Rijk Gods dat Jezus bracht slechts kan doorbreken waar mensen niet vasthouden aan macht om de macht maar ze gebruiken om dienstbaar in het leven te staan. Jezus' koninkrijk heeft duidelijk een a-politiek karakter en zonder tromgeroffel of bazuingeschal brengt hij een tedere heerschappij van de dienende liefde.

In deze advent van het nieuwe kerkelijk jaar staan we stil bij de komst, de geboorte van Jezus op aarde. Talrijke kerstvieringen en -concerten zijn niet uit de lucht. Jezus brengt vrede, vriendschap en verzoening voor alle volkeren, dat is ons bekend, maar daar slagen we soms in eigen rangen nog niet in.

We kunnen er niet naast kijken dat dit grote verlangen naar vrede, vriendschap en verzoening zo moeilijk wordt tot stand gebracht. In onze maatschappij zien we dat partijen onbekwaam worden tot het sluiten van overeenkomsten omdat ieder op zijn grote gelijk blijft staan, dikwijls omdat wat rechtvaardig is, aan de kant wordt geschoven.

We voelen ons bijzonder machteloos bij "oorlog" die altijd wel ergens woedt. Nu reeds worden vredesfeesten en -concerten gepland en voorbereid om het uitbreken van WO I in 1914 te herdenken.

De commerce laat het niet aan het hart komen en houdt massaal kerstmarkten, is zeer vindingrijk met het ontwikkelen van nieuwe kerstverlichting, kerstbomen zowel echte als namaak en als metalen "kunstwerk"! De folders van de grootwarenhuizen staan vol met allerhande kerstversiering en -prularia en soms vind je wel eens een kerststalletje. De restaurants zijn volgeboekt, misschien wel in een skioord.

Heil en verlossing werden ons toegezegd. We hebben verwacht, maar hebben we ook gewacht? Diep in ons hart geloven we misschien niet meer dat ons diepste verlangen in de toekomst ook werkelijkheid zal worden en daarom willen we liever alles hier en nu beleven onder het motto: wat ik gehad heb kunnen ze me niet meer afnemen!

Met Lucas hebben we in deze advent een andere weg afgelegd.

Want uw verlossing is nabij! (Lc21,28b)

Waarvan zouden we dan wel verlost moeten worden? Wat te denken van: minder druk, minder drukkend, minder stress, vrijer, gelukkiger?

En heel de mensheid zal Gods redding zien! (Lc3,6)

Waarvan moeten wij dan wel gered worden? Wat te denken van: hebbenkoorts, die verslaving, beter mens worden?

Wat moeten wij dan doen? (Lc3,10)

Ja, wat moeten wij dan doen? Wat te denken van: controle op anderen afbouwen, er niet op uit zijn anderen voor te zijn of te overvleugelen, macht niet misbruiken?

Gij bent de gezegende onder de vrouwen! (Lc1,42)

De verlossende uitroep van Elisabeth naar de toekomstige moeder van de Verlosser, door de kracht, de adem en de ruimte, die ze ontvangt van de Heilige Geest.

Zal onze wereld met deze kerstdag plots een wereld van vrede geworden zijn? Allicht niet, maar wij kunnen stappen zetten. Wij kunnen meer investeren in sociale verbanden, goede relaties opbouwen en wederzijds hulp betonen. Waarom niet inleveren als het ten voordele van een beter leven gaat?

Wij kunnen volop de actie van Welzijnszorg ondersteunen "samen tegen armoede"; ze wordt uitgebreid uitgelegd in de campagnekrant en de adventskalender: armoede verjaart niet, 1 op 5 ouderen leeft in armoede.

Gebrek aan vrede, vriendschap en verzoening, stelt teleur, ontmoedigt. Daarom wil ik kijken naar wat er wel is en tot grote dankbaarheid stemt. Vele mensen zetten zich professioneel of op vrijwillige basis in, niet alleen voor de welvaart, maar ook voor het welzijn in onze maatschappij. We staan er nauwelijks bij stil en vinden het zo vanzelfsprekend dat er bijvoorbeeld elektriciteit en verwarming is, onderwijs, landbouw, gezondheidszorg, wegenis ondanks files en verloren tijd, openbaar vervoer, bedrijven die al onze verbruiksgoederen produceren, een burgerlijke overheid, administraties, enz... en zoveel inzet in onze kerkgemeenschap.

We ondervinden pas hoe waardevol dit alles is als we het moeten missen.



Beste mensen, als ik jullie van harte een zalig kerstfeest toewens, dan hoop ik, dat jullie mooie en gezellige dagen zullen hebben. Ik hoop ook dat jullie diep in het hart geraakt worden door het dienende voorbeeld van Jezus Christus, die volkomen belangeloos in onze wereld is gekomen om ons leven van vreugde en verdriet met ons te delen en dat wij ook geraakt worden door hetzelfde dienende voorbeeld van de mensen die zich voor ons inzetten.

Bij deze kerst wens ik jullie allen: vrede, vriendschap en verzoening!