



Eucharistie- viering

GOEDE LITURGIE: SAMEN - DUIDELIJK & NOOIT TE LANG

LITURGIE

Als wij spreken van liturgisch vieren, wat willen wij dan zeggen?

Wat beleven wij dan? Wat doen we dan?

Liturgie (Laou ergon) is het 'werk' van het volk d.w.z. activiteit van het volk.

Het is een taak van het hele volk om zijn beleving van het evangelie uit te drukken en uit te vieren.

Zoiets kan alleen ordelijk gebeuren als er iemand is die voorgaat in zijn leven en in het vieren ervan.

Daarom is zijn rol een herderlijke opdracht met alles wat een herderlijke taak betekent.

Spijtig genoeg hebben wij in feite geen goede traditie van liturgisch vieren in onze christelijke gemeenschappen.

Want het Oosten onderlijnde eerder het mystieke en het heilige met veel zang en herhalingen terwijl het Westen eerder een veel concretere bijna zakelijke benadering heeft gekend met het gevaar dat de voorganger loskwam van het volk.

Als dat zo is dan is het in feite geen echt liturgisch vieren meer, dan lijkt het eerder op een opvoering van een stukje heilsgeschiedenis.

EUCHARISTIE

Wat is dan eucharistie vieren?

Eucharistievieren is heel vaak beperkt geworden tot wat men de heilige eucharistie noemde: een dank-viering.

Priester Poppe noemde een dag zonder eucharistie een dag zonder zon.

Dat is prachtig gezegd natuurlijk!

Maar als wij naar de Hebreeuws betekenis van de eucharistie kijken in de taal waarin die Man Van Nazareth zich heeft uitgedrukt, dan is het veeleer een versterkende maaltijd (seoedat), een maaltijd die ons terug op krachten doet komen. Zo zitten wij meteen aan de tafel van het laatste avondmaal en haakt Jezus in op de joodse traditie en geeft er een vernieuwende betekenis aan (Jezus voorganger en slachtoffer).

Hoe verloopt zo'n viering?

- Na een hartelijk welkom is er eerst en vooral een bekeringsmoment waar we erkennen dat **Hij** niet ons voedsel is geweest zodat wij bewust zouden worden van onze honger naar Hem.

- Het antwoord op onze honger lezen wij in het Oude en in het Nieuwe Testament door de brieven van de apostelen. Daarna komt het Goede Nieuws duidelijk aan het licht bij de vier evangelisten.

- Daarna komt er een moment van niet alleen luisteren maar ook van begrijpen om het kompas van ons leven nieuw op Hem te richten en proberen wij dankzij de hulp van de voorganger zijn ware boodschap te herontdekken. Vandaar komt de uitdaging dat elk woord van die Man Van Nazareth ons leven kan voeden en vernieuwen. Hiermee wordt de woorddienst afgesloten om met de hele gemeenschap ons geloven te vernieuwen.

- Bij de tafeldienst worden brood en wijn de tekenen die de hele gemeenschap doet leven aangebracht, om gezegend te worden.

- Door de prelatie wordt de gemeenschap uitgenodigd om de naam van God telkens nieuw uit te spreken en ons bidden voegen bij het bidden van de hele wereld en tijdgemeenschap die wij vandaag zijn, als we God bij zijn echte naam noemen: Heilig, Heilig, Heilig!

En vooral Heilig Wie komt in de naam in de naam van God zelf.

Zo gaan wij naar de kern van onze verlossing om te kunnen doen wat Hij heeft gedaan, toen hij **brood en wijn** in zijn handen nam en die met zijn apostelen deelde wat Hij tot op de dag van vandaag met ieder van ons wil doen. Waar Hijzelf tot het uiterste is gegaan: Dit is mijn lichaam, dit ben ik.

Dit is mijn bloed, dit ben ik tot in de dood.

Zo ben Ik aan jullie gegeven en ben Ik waar voedsel.

Dan zegt Hij: Blijft dit doen om Mij niet alleen te herinneren maar opdat Ik niet zou sterven onder jullie.

Zo wordt dit een re-actualisatie van wat Hij heeft gedaan en geweest is voor ons. Zo was en wordt Hij nu ons **nieuw** voedsel waarvan we echt kunnen leven.

- Na de consecratie nodigt de voorganger de gehele gemeenschap van alle tijden en van heel de wereld uit om samen te zeggen dat het onze bedoeling is om met Hem en door Hem en in Hem aan de Vader terug aan te bieden alles wat Hij ons heeft gegeven en samen met de overledenen, de heiligen en de martelaren. Zo verbreden wij onze liturgie over alle grenzen van dood en leven, van onze geschiedenis en van overal ter wereld.

- Daarom kunnen wij nu in waarheid de woorden herhalen die Hij ons heeft toevertrouwd opdat wij nooit meer zouden spreken van mijn vader, maar van **Onze** Vader en daar anderen voor te winnen omdat wij in de ogen van die Vader allemaal broers en zussen geworden zijn met en voor elkaar.

- Daarom worden wij allemaal uitgenodigd om de vrede die Hij ons heeft gebracht aan alle mensen door te geven en zo te-vrede-leven met onszelf en te werken aan een wereld waar ooit vrede komt. Doe dat nu, stel dat niet uit!

- Dan pas kunnen wij 'te communie gaan'! Dat betekent: Ik ben dankzij Hem ook van u een broer of een zus. Daarom horen wij de woorden:

Word wie Gij zijt! Levend teken van Christus vandaag voor deze wereld!

- En dan rest er ons nog alleen maar om **dank U** te zeggen.

En nu we naar huis gaan, proberen we gelijk welke stap die wij hier gezet hebben ook thuis te beleven.

Vandaar onze zending: Ga en onderwijs alle volkeren en dompelt hen onder in die liefde van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Amen.

EUCHARISTIE

WETEN

&

DOEN

AF-
STEM-
MEN
OP DE
GOLFLENGTE
VAN ...

1



VER-
ZOENEN

2



LUISTEREN
NAAR
HET
VERHAAL
VAN
COMMUNICATIE

3



BE-
ZIN-
NEN :
ZOEKEN NAAR
DE BOODSCHAP
OM DIE TE
KUNNEN
BELEVEN

4



WAT IK
AANBIED
IS IN FEITE
WAT IK
GEKREGEN
HEB

5



VIEREN
BEGINT MET
DANK U
ZEGGEN
VOOR WAT
IK BEN
EN HEB

6

UW NAAM
IS LIEFDE!
DAAROM NOEMEN
WIJ U BIJ UW
NAAM!
HEILIG ...

WE BLIJVEN
NIET STILSTAAN
BIJ EEN
HERINNERING.
WE WILLEN
HET NU DOEN!

7



DIT BEN IK: BROOD
OM TE DELEN, OPDAT
IK NIET ZO V STERVEN
ONDER JULLIE

DAAROM
DENKEN WIJ
AAN WIE ONS
ZIJN
VOORGEGAAN

8



OMDAT WIJ ALLEN HOOP HEBBEN GEKREGEN DOOR HEM EN MET HEM EN IN HEM VERBONDEN, KUNNEN WE ZEGGEN: NIET MIJN, MAAR ...



DE MAN VAN NAZARET HEEFT VREDE GEBRACHT, NIET ALS HET EINDE VAN EEN OORLOG, MAAR EEN VREDE WAAR WE PLAATS MAKEN VOOR ELKAAR



COMMUNIE = DELEN
WANT AL WAT WENIET DELEN, HOUDT ONS WEG VAN ELKAAR



DAN WORDEN WIJ EEN MET HEM EN MET MEKAAR: ZIJN LICHAAM VAN HOOP VOOR DE WERELD



ALS WE DAT NU ALLEMAAL GEVIERT HEBBEN, KUNNEN WE NAAR HUIS GAAN OM...



DOE HET, IN DE KRACHT VAN ...



EUCHARISTIE VIEREN =
DE COMMUNICATIE VAN GOD MET MENSEN VIEREN
DOORHEEN DIE 14 STAPPEN
DIE ONZE VERBONDENHEID UITDRUKKEN