

EEN JAAR VAN B A R M H A R T I G H E I D !

Wat betekent dat nu? So what?

Is barmhartigheid hetzelfde als compassie of mededogen of hetzelfde als 'veel door de vingers zien' of iets dat lijkt op empathie of op mildheid of mag het toch iets **meer** zijn, **duidelijker**?

Waarom niet vertrekken van het woord dat Jezus in zijn moedertaal gebruikte: *rachamaïm* dat letterlijk betekent: **baarmoederlijkheid!**

Wat is zo eigen aan een baarmoeder? **Zacht en sterk** toch, tot op het moment waarop het kindje levensvatbaar wordt en de moeder het kindje *open-baart*. Barmhartigheid heeft dus altijd iets dubbel en dat vinden wij terug in het evangeliewoord dat Jezus in de mond lag: **zachtmoedigheid!** Want wie alleen maar "zacht" is en niet moedig is een slappeling en wie zich alleen maar als "moedig" voordoet en niet zacht is, lijkt eerder op een macho.



Op 8 december nodigde de paus ons uit om een jaar lang dit woord barmhartigheid niet zozeer te bespreken maar wel uit te testen: barmhartigheid beleven zoals Jezus dat heeft gedaan.

Dat wil zeggen: zowel zacht als moedig reageren op gelijk wie we ontmoeten en dit overal waar we elkaar tegenkomen. Passen wij dat nu eens toe op de synodes over het gezin waarvoor de paus nu zijn conclusies aan het uitschrijven is.

Want zijn die synodes voor onze paus en heel de kerk trouwens geen echte dilemma's geweest? Die twee strekkingen waren in Rome toch voortdurend in discussie met elkaar. Enerzijds zij, de zogenaamde "moedigen", die de kerkelijke wetten maar verdedigden en anderzijds die anderen die het begrip voor mensen belangrijker vonden, de zogenaamde "zachten." Daarom is het woord baarmoederlijkheid / zachtmoedigheid goud waard want is dat niet de enige weg die in

deze tijd begaanbaar is? Waar we de mensen met begrip benaderen, met echte empathie, zacht dus en tegelijkertijd ook moedig door het belang van de blijvende trouw te onderlijnen en daarbij toch liefdevol blijven.



En is het niet zo dat onze paus zelf deze **zacht-moedigheid** concreet beleeft in zijn manier van wonen, in zijn bezoeken aan Trastevere in Rome, in zijn toespraken tot de maffia in Napels en in Palermo en uiteindelijk in de doodeenvoudige taal waarin hij mensen aanspreekt, aan tienduizenden op het Sint-Pietersplein het evangelie uitlegt en dan besluit met "smakelijk eten!"

Nota Bene: Van dit artikel willen wij ook een brief voor de paus maken om hem geluk te wensen en te bedanken voor de manier waarop hij die barmhartigheid heeft beleefd en blijft beleven als ware zachtmoedigheid.

Tot slot wensen wij hem dat hij zijn manier van barmhartigheid beleven nooit zou opgeven, want ook wij blijven er nood aan hebben dat hij ons op die weg zou blijven voorgaan.